

Een goeie truc

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Lezen voor Iedereen

www.eenvoudigcommuniceren.nl

www.lezenvooriedereen.be

Voor meer informatie over *Leeslicht*: www.leeslicht.nl

Een goeie truc is herschreven in eenvoudige taal. Het origineel verscheen in 1984 bij Uniepers, in samenwerking met de VARA.

Tekst: Marjan Berk

Vormgeving: Neon, Amsterdam

Foto omslag: ANP

Foto auteur: Chris van Houts

Druk: Easy-to-Read Publications

Leeslicht is mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen & Schrijven, in samenwerking met JT International Company Netherlands B.V.



© Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam.

Eerste druk: september 2007

Tweede druk: november 2008

Derde druk: mei 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8696 020 0

NUR 286

Marjan Berk

Een goeie truc


leeslicht



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen.

Jakob

Jakob heeft het altijd koud.
Zijn vel is dun en wit.
En ook een beetje droog.
Als hij zich wast, wordt zijn huid schilferig.
Daarom wast Jakob zich zo weinig mogelijk.

Zijn moeder wil dat Jakob iedere dag doucht.
Maar dat doet hij lekker niet.
Hij verzint een smoesje.
Wanneer zijn moeder vraagt:
'Jakob, heb je je gedoucht?'
Dan zegt hij: 'Jazeker. Voel maar aan mijn haar!
En achter mijn oren!'
Snel maakt hij dan zijn haar nat.
En zijn oren.

Het kost hem veel tijd om te doen alsof hij zich
heeft gedoucht.
Meer tijd dan wanneer hij wel zou douchen.
Zijn moeder gelooft haar Jakob.
Of misschien is ze wel gewoon lui.
Heeft ze geen zin in ruzie met Jakob.
En gelooft ze hem daarom.
Dat is makkelijker.

Jakob heeft geen broers of zussen.
Hij heeft ook geen hond of kat.
Zijn moeder moet niezen van hondenharen en
kattenharen.
Daarom neemt ze geen beesten in huis.
Jakob is geboren toen zijn ouders al boven de
veertig waren.
Zij houden van een rustig leven.
Daarom heeft Jakob ook een rustig leven.

Zijn ouders willen bijvoorbeeld geen andere
kinderen over de vloer.
Daar krijg je maar rommel van, denken ze.
En vuile voeten op het kleed.
Andere kinderen willen ook altijd cola en koekjes.
Nee, ze hebben liever geen andere kinderen in
huis.
Dat geeft alleen maar narigheid.

Jakob slaapt vaak met zijn kleding aan.
Dat komt omdat hij het altijd koud heeft.
Zijn onderbroek en zijn T-shirt gaan nooit uit.
Daarover trekt hij zijn pyjama aan.
En weet hij zeker dat zijn moeder hem niet meer
welterusten komt zeggen?
Dan houdt hij ook nog zijn trui en zijn broek in
bed aan.

Zijn moeder loopt niet graag de trap op om hem
welterusten te zeggen.
Vooral niet als ze naar Goede Tijden Slechte Tijden
kijkt.
Of naar het Journaal.
Dus daar heeft Jakob dan weer geluk mee.

Hij heeft een heel rustig leven.
Het is wel een beetje saai.
Maar hij weet niet beter.
Het is altijd zo geweest.